



HEEMKUNDELOKAAL

Fons Heijns

Het archief van onze vereniging is in de loop der jaren zodanig gegroeid, dat de ruimte ten huize van onze voorzitter Jos Lodewick - de zogenaamde voorkamer (die wij als heemkundelokaal bestempelden) - veel te klein werd. Reeds lang waren we daarom al naarstig op zoek naar een geschikte ruimte waar we permanent ons materiaal konden opslaan, waar werkgroepen aan de slag konden met het opbergen en ontsluiten van alle materiaal en waar we als bestuur, redactie of werkgroep konden vergaderen of bij elkaar konden komen. En dat viel niet mee! Waar is in Houthem een geschikte ruimte te vinden, die permanent beschikbaar is, waar meubilair en voldoende kasten kunnen staan en die tevens betaalbaar is?

Gelukkig hebben we per 1 januari 2009 een lokaliteit gevonden: de bovenzaal van de Holle Eik, waar we enkele kasten en een vitrinekast mochten plaatsen. De ruimte is ook geschikt voor het uitvoeren van werkzaamheden door de verschillende - nog te activeren - werkgroepen en voor het houden van workshops. In de toekomst kan de ruimte ook op gezette tijden of na afspraak toegankelijk zijn voor mensen die onze verzamelingen willen raadplegen. Nadeel is dat deze ruimte alleen via een trap te bereiken is en daardoor niet of niet goed toegankelijk is voor rolstoelgebruikers of mensen die slecht ter been zijn.

Oproep

We zijn op zoek naar mensen, die ons willen helpen met het toegankelijk maken van onze verzamelingen foto's, films, bidprentjes, overlijdensberichten, krantenknipsels, genealogieën, tijdschriften, boeken e.d. Naast het sorteren en opbergen, worden de gegevens ook digitaal toegankelijk gemaakt middels het scannen en invoeren van de gegevens in digitale bestanden. Vooralnog houden we deze opruimavonden op de 1e en 3e donderdag van de maand, van 20.00 tot ca. 22.00 uur.

Heeft u interesse om ons daarbij te helpen, neem dan even contact op met een van onze bestuursleden (adressen en telefoonnummers staan op onze site (www.houthem.info) of stuur een e-mailtje naar heemkunde@houthem.info.

We hopen dat we voldoende enthousiaste mensen kunnen vinden. Vele handen maken licht werk!

Overigens denken we met genoegen terug aan de tijd dat we te gast waren in de gezellige, maar kleine en volgepropte ruimte in Strabeek 33. Langs deze weg willen we Jos en Marij, die ons regelmatig van een drankje voorzagen, daarvoor nogmaals hartelijk danken.