



## THÉO COONEN †

Harry Becker

Op zondag 18 januari 2015 bereikte ons het bericht dat Théo Coonen op zaterdag 17 januari 2015 in de leeftijd van 82 jaar is overleden.



In ons verenigingsblad 't Sjtiegelke nummer 36 van december 2011 heb ik u laten kennismaken met Jan Theodoor Herman (Théo) Coonen. Ik wil nu een andere kant van Theo belichten en wel die kant zoals ik hem vanaf 2006 heb leren kennen (ondanks het feit dat wij elkaar nooit hebben ontmoet).

Theo, geboren op 7 juli 1932 in Heerlen, groeit op in villa De Adelaar, St. Gerlach 60 in Houthem en de laatste twintig jaren woont hij samen met zijn echtgenote Mary Lee in zijn "Mas Les Fumades" in Mondragon en Provence, Zuid-Frankrijk.

Theo en zijn echtgenote Mary Lee logeren in het jaar 2003 in Château St. Gerlach en door toedoen van Camille Oostwegel, waarmee zij al vele

jaren bevriend zijn, wordt Theo lid van Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach.

Ondanks het feit dat Theo op een afstand van bijna 1000 kilometer van Houthem woont, blijkt hij buitengewoon geïnteresseerd te zijn in het wel en wee van zijn "dörpke" Houthem.

Die interesse neemt vanaf het jaar 2006 alleen maar toe door een intensief contact met secretaris Harry Becker. Theo, als digibeet, schrijft heel regelmatig brieven (soms wel twee per maand) en benut daarbij alle stukjes papier die hij ter beschikking heeft. Hij schroomt daarbij niet om ook op de binnen- en buitenkant van de kleinere enveloppen te schrijven, die in de grote enveloppe zitten, in de kantlijnen links en rechts, en op alles wat hij meestuurt naar de "secrétaire général". Vaak is het een hele opgave zijn handschrift te ontcijferen, hij springt niet alleen van de hak op de tak, maar bedient zich daarbij ook nog

eens van verschillende talen, van Nederlands tot Engels, van Duits tot Frans en soms ook nog Spaans, die hij in één alinea of zelfs zin, door elkaar gebruikt. Dat maakt het lezen van zijn brieven tot een hele belevenis, waarbij een enkele keer ook woordenboeken aan te pas moeten komen.

In zijn brieven doet hij niet alleen verslag van zijn leven in Zuid-Frankrijk, maar ook van de vele en vaak verre reizen die hij tot op hoge leeftijd met Mary maakte.

Tijdens al die, vaak culturele, reizen vergeet hij nooit een kaart(je) of zelfs souvenir naar de secretaris en/of zijn echtgenote te sturen. In de jaren 2006 tot en met 2014 heeft door zijn toedoen vaker een heerlijke lavendelgeur gehangen in huize Becker en enkele keren heeft hij zich zelfs de moeite genomen om de secretaris voor het intensieve contact te "belonen" met heerlijke flessen rode wijn.

Wat in zijn brieven ook opvalt, is dat hij niet alleen ongelooflijk trots is op zijn vrouw Mary Lee, maar vooral ook op hun drie zonen, en terecht. Zij hebben aan 's wereld beste en meest vermaarde universiteiten gestudeerd, hebben mooie carrières gemaakt en spreken een groot aantal verschillende talen.

Vanaf het moment dat de eerste maandkroniek van Houthem verschijnt in 2010 wordt de interesse van Theo in Houthem alleen nog maar groter. Hij krijgt deze kroniek na afloop van iedere maand trouw via e-mail toegestuurd en wordt zo nog beter op de hoogte gehouden van alles wat er in Houthem speelt. Uiteraard kan Theo het soms niet nalaten in zijn brieven commentaar te leveren op gebeurtenissen en/of activiteiten in Houthem als daartoe aanleiding is. Maar steeds voert de trots op Houthem en zijn roots de boventoon.

Een andere kant die van Theo en Mary Lee niet onvermeld mag blijven, is dat zij zowel in als buiten Frankrijk vele goede doelen financieel ondersteunen. Ik waag mij niet aan een opsomming, omdat ik weet dat ik nooit volledig kan zijn.

Eén van die vele goede doelen die op hun sponsoring (Theo spreekt liever van *Pennies from Heaven*) kan rekenen is Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach. Vanaf het begin van Theo's lidmaatschap in 2003 heeft hij met veel plezier en enthousiasme allerlei activiteiten van onze vereniging met substantiële bedragen ondersteund, zoals onder meer het boek "*Van Jonkheid tot Young Generation*", de restauratie van de Calvariekapel, (straat-)naamborden, (veld-)kruisen en het fotoboek "*Houthem, Broekhem en Geulhem, vroeger en nu*". Zelfs als er geen aanleiding was, dan kon de vereniging vaak op een spontane financiële injectie rekenen, gewoon omdat Theo het werk van de heemkundevereniging ontzettend belangrijk vond en uiterst waardeerde en dat ook heel regelmatig in zijn brieven liet doorschemeren.

Wij verliezen in Theo Coonen een uitermate gewaardeerd lid en willen hem graag in herinnering houden.

De uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 23 januari 2015 in de kerk van Rochegude, aansluitend werd Theo begraven op het kerkhof van Derboux.

De zeswedekdienst werd op 1 maart 2015 in de H. Gerlachuskerk in Houthem gehouden.