

WEGKRUIS TEGENOVER DE 'KERKWEG'

Jos Lodewick

Het lijkt er altijd al gestaan te hebben, het kruis langs de doorgaande weg door Houthem tegenover de 'kerkweg'. Niemand weet meer wie het geplaatst heeft en waarom. Misschien is dat wel gebeurd bij de aanleg van de huidige kerkweg in het midden van de 19^e eeuw, om de weg naar de kerk te markeren.

Gietijzeren kruisen waren in die tijd van opkomende industrialisering in de mode. Ze werden in serieproductie gemaakt vooral in de Waalse ijzergieterijen, voornamelijk voor kerkhoven natuurlijk. Maar het kan misschien ook de vervanger zijn van een nog ouder houten exemplaar. Mogelijk is er een keer een ongeluk gebeurd in de buurt en werd het kruis daarom geplaatst. Zeker is in ieder geval dat nog niet zolang geleden daar een dodelijk ongeluk plaatsvond. Er werd toen ter nagedachtenis van de overledene een steen bij het kruis geplaatst.

En toen was het plotseling verdwenen, ergens in juni van dit jaar. Er stond alleen nog een houten kruis. Het kruis was niet gestolen door onverlaten. Integendeel, het werd gerestaureerd door de leden van de werkgroep Kruisen en Kapellen uit Broekhem. Sinds begin dit jaar heeft onze heemkundevereniging namelijk een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de werkgroep om ook in Houthem en Geulhem de wegkruisen en eventueel andere kleine religieuze monumenten waar nodig te restaureren en te onderhouden.



Wegkruis in de jaren '50



Houten wegkruis op die plek



Onlangs is daar dus een begin mee gemaakt met het gietijzeren kruis. Het was in de loop van de tijd gaan roesten en de houten constructie, waarop het bevestigd was, was eveneens door de tand des tijds aangetast. Ook de bomen achter het kruis waren in hun enthousiasme om het tegen weer en wind te beschermen wat al te ver gegaan.

Het kruis heeft een flinke opknabbeurt gekregen, waardoor het weer als nieuw uitziet. Het overtollige groen is verwijderd en het muurtje ervoor is ook opgeknapt. Inmiddels staat het kruis weer stralend op de vertrouwde plek die het al vele jaren heeft in het centrum van Houthem en het nodigt de voorbijganger uit tot een moment van bezinning.

Dat doet het met de tekst die er al sinds mensenheugenis bij staat en die ons oproept niet het kruis te aanbidden maar hem "*wiens beeld ghij ziet*".

Langs de wegen in en rondom Houthem staan nog meer kruisen die wat in verval geraten of overwoekerd dreigen te worden. De komende jaren zullen ook deze successievelijk een opknapbeurt krijgen. Daarvoor willen we ons als heemkundevereniging in nauwe samenwerking met de werkgroep Kruisen en Kapellen blijven inzetten.

