

HERINNERINGEN UIT MIJN HOUTHEMSE JEUGD (13) WANDELINGEN MET VADER

Jos Biolders

Das Wandern ist des Müllers Lust, Das Wandern! Zo begint Franz Schubert zijn schitterende liederencyclus 'Die schöne Müllerin' op teksten van *Wilhelm Müller*.



Ik moet daar vaak aan denken als ik naar de foto's van mijn vader kijk, wandelen was ook zijn grote lust. Maar dat niet alleen. Het was ook een sociale bezigheid. Hij stond meer te praten dan hij liep. Sociaal ingesteld als hij was kon het niet gebeuren dat er iemand voorbij werd gelopen zonder een groet en een praatje. De weersgesteldheid was de intro en diepgravende afwegingen werden gemaakt in het gesprek of dat nu goed of slecht was voor de aard-appelen die net gepoot waren. Daarop volgde dan vaak een doorwrocht betoog over de dorpspolitiek.

Het was een kleine, overzichtelijke gemeenschap waarin niets onopgemerkt bleef wat de moeite waard was om het er uitvoering over te hebben.

Als geboren en getogen Houthemmer was hij een kenner van veel facetten van het dorp. Zoals ik al eerder in deze bijdrage vermeldde gaf hij de straten een eigen naam. Meestal gerelateerd aan een bewoner die er voor hem uitsprong. De voorbeelden die ik al eerder gaf: 't *Poswickpèidsje*, *Lumpesdewèg*. Het leidde ertoe dat ik, als ik later ergens in Houthem moest zijn, totaal op het verkeerde been werd gezet omdat de echte straatnamen mij onbekend waren, en men nog niet elke straat had voorzien van een bordje.

Wandelen was in mijn kinderjaren, naast het fietsen - maar dat kwam ook pas later - de enige manier om je van plek naar plek te begeven. Auto's waren voorbehouden aan enkelingen.

Als we 's zondags op familiebezoek gingen, veel familie woonde in Klimmen, ging mijn moeder met de trein en wij, mijn vader en het kroost, te voet langs de drie beeldjes langs de Geul naar Schin op Geul en van daaruit naar Klimmen, een stevige wandeling. Onderweg wist mijn vader alles te vertellen over de boomsoorten die boven ons uit toornden en de namen van het struikgewas dat de façade vormde van het pad naar de *proemevla* bij Tant Fien.

Terug naar huis werd dan toch wel weer de trein genomen. De buikjes rond en ook de lever goed natgemaakt was een te grote aanslag op de conditie om dezelfde wandeling ook nog eens terug te maken.

Maar ook zonder familiebezoek hoorde het wandelen bij het zondagritueel. Langs dezelfde Geul naar Valkenburg was er ook een die zo in mijn geheugen staat gegrift dat ik tot op de dag van vandaag elke bocht in de weg tot op mijn duimpje ken. Dat geldt niet voor de rivier want die heeft haar loop in de jaren vaak verlegd als gevolg van een omgevallen boom die haar dwong een ommetje te maken.

Vanuit Geulhem eerst langs de speeltuin met kiosk waar je ijs en souvenirs kon kopen. Intussen helaas verdwenen. Vervolgens langs 'Adam en Eva' die hun naam ontleenden aan de uitspanning die 'Het Paradijs' heette.

Maar onze inspanning werd pas beloond als we bij Tivoli kwamen. Een glaasje limonade en verder ging het weer.

Ik heb er een grote liefde voor die route aan overgehouden en ook nu geniet ik nog vaak van het bijzondere van deze wandeling. Zelfs is het mij vergund geweest er het zinkvioltje te ontdekken dat alleen in het Geuldal voorkomt en ook daar steeds zelden te vinden is.

Als mijn vader 'in functie' was reed hij op de fiets. Meestal met een stevig tempo zodat de mensen onderweg hem geen vragen konden stellen over de aanvang van het beloofde karwei dat de gebroeders Bielders bij hen moest klaren. Het aanbod was groter dan de capaciteit van het bedrijfje. Dus moesten er voortdurend prioriteiten gesteld worden en dat viel natuurlijk niet altijd gemakkelijk uit te leggen.

Toch verspeelde mijn vader er nooit enige goodwill mee, hij wist tenslotte iedereen op de hem bekende charmante wijze ervan te overtuigen dat hij niemand vergeten was. Een goed gesprek doet wonderen, zo weten wij.



www.houthem.info

Kijk regelmatig eens op onze website www.houthem.info voor andere interessante en recente zaken, zoals: Klappers op de Limburgse Doop-, Trouw- en Begraafregisters zijn nu via internet te raadplegen, kookboek "Smaak van toen" van ons lid en oud-Houthemse inwoner Lidy Mulders, de nieuwe uitgebreide maandelijkse kroniek van onze secretaris, Kompilatie van "gezègkdes en oetdrukkinge" oet de Geulrand van Harry Becker, de lijst van inwoners en hun bezittingen anno 1665 èn Houthem is te bekijken via Google Street View.