

HERINNERINGEN AAN MIJN HOUTHEMSE JEUGD (10) DE CALVARIIEKAPEL EN DE KRUISDAGEN

Jos Biolders

Surfend over het onovertroffen internet trof ik op de heemkundesite van ons dorp onverwacht en verrassend een artikel aan van de hand van Fons Heijns over de Calvariekapel in het zogenaamde Smallenbosch, achter 'de Kluis'.

In mijn herinnering had dat bos een andere, door mijn vader bedachte, naam : *"t Sjääpkesbos."*

Net zo goed als voor veel andere plekken en wegen in Houthem, had mijn vader zijn eigen topografische duiding bedacht en in onze geheugens gegrift. Deze had natuurlijk te maken met de bewoners van de aan het bos grenzende boerderij, de familie Schaepekens. Zo was ook te verklaren de *'Lumpesdewèg'* die gerelateerd was aan de familie Limpens, toen de enige bewoners van de Meerssenderweg achter het station.

Voor ons kinderen een heldere en goed te begrijpen naamsaanduiding. Maar dit terzijde.

Wonend achter het station waren de bossen tegen de helling geweldig fijne plekken om je uit te leven, door de varens te struinen en in bomen te klimmen. De schrammen die je daar bij opliep werden angstvallig verzwegen en verstoppt want mijn moeder vond in de gescheurde broek aanleiding genoeg om je bestraffend toe te spreken, om van erger maar te zwijgen.

De bewuste Calvariekapel, die ik een dezer dagen bezocht, na me door opgroeiend kreupelhout te hebben geworsteld, blijkt een danig in verval geraakt monument te zijn geworden. Dat was in mijn jeugd wel anders.

Toen trok op de kruisdagen, de maandag, dinsdag en woensdag voor Hemelvaartsdag, de processie het veld in om de zegen af te smeken over de vruchten in het veld. Daarbij werd elke dag een andere route gekozen. Een daarvan voerde ons naar de Calvariekapel. Via Vroenhof trokken we biddend en in vol ornaat als priester en misdienaar omhoog naar de bewuste kapel die in die tijd via een goed begaanbare weg achter de kluis, bereikbaar was.

Deze route werd overigens ook om het jaar gekozen voor de grote processie waarbij in het dorp alles uit de kast werd gehaald om er bij de vrome toeschouwers mee te kunnen pronken. De tegenwoordige catwalk, waarbij de laatste mode wordt geëtaleerd, is daar kinderspel bij.

Pastoor, kapelaans, misdienaars, harmonie, schutterij, Orphée, kerkkoor, maagden, communicantjes, biddende mannen en vrouwen, alles trok op zijn paasbest gekleed de landwegen over, om de goede God te behagen zodat de boeren na het oogstseizoen hun schuren konden volstouwen met het beste wat moeder aarde voortbrengt.

Na afloop waren de schoenen stoffig, de koppen bezweet, de gezichten vermoeid en de kelen droog. Feitelijk was de processie dan ook de opmaat voor een dag waarbij de brouwers en de uitbaters van de paar café's in het dorp goede zaken deden en menig brave huisvader laat op de avond met de deegrol thuis welkom werd geheten. Het derde hun niet, het was een mooie dag geweest.



Calvariekapel
oktober 2008

DE NIEUWSTE PUBLICATIE VAN ONZE VERENIGING IS NOG TE KOOP

Van het jubileumboek "**Van Jonkheid tot Young Generation**", dat gretig aftrek vond, zijn nog exemplaren te koop.

Het ruim 400 pagina's tellende boek geeft – in tekst en beeld – een historisch overzicht van de vele jeugdverenigingen in Houthem van begin van de 20^e eeuw tot heden. Een periode van bijna 100 jaar!

Het bevat een schat aan feiten, verhalen en foto's. **Met de bijna 500 foto's geeft** het (sfeer-)beelden van de activiteiten van de vele Houthemse jeugdverenigingen en in het uitgebreide persoonsnamenregister komen meer dan 2.100 namen voor. Met recht een boek dat niet in uw boekenkast mag ontbreken!

Misschien een cadeausuggestie voor de komende feestdagen?

De prijs bedraagt € 24,50 (excl. verzendkosten). Neem even contact op met Fons Heijnsens (tel. 6041164) of Harry Becker (tel. 6040394) of stuur een mailtje naar heemkunde@houthem.info.