

WANDELING LANGS DRIE (VOORMALIGE) BOERDERIJEN IN HOUTHEM

Ger Sleijpen

Aanleiding van deze wandeling was een artikel van mij in het Sjtiegelke nr. 25, dat ging over het boerenleven in Houthem rond de Tweede Wereldoorlog. Adviseurs bij dat artikel waren Pierre Jongen (hoeve de Bol) en Jef Moobers (Schuttershof) uit Houthem. Ik stelde toen voor om over enige tijd een bezoek te brengen aan beide boerderijen, waardoor leden van onze heemkundevereniging zich een beter beeld konden vormen van het boerenleven zoals zich dat enige decennia geleden afspeelde. De prachtig gerestaureerde voormalige boerderij van Inge en Bert Cordewener mocht bij die wandeling niet ontbreken.

Op een mooie, zonnige herfstdag op 19 oktober 2008, had zich nabij de Holle Eik een grote groep van meer dan 60 nieuwsgierigen voor de wandeling verzameld. Ondergetekende vertelde als inleiding enige wetenswaardigheden om de boerderijen ook in een historisch perspectief te plaatsen. Alle drie de boerderijen kennen een lange geschiedenis die al in de 14e eeuw en wellicht nog eerder begon. Vóór die tijd waren het alle vakwerkboerderijen van hout en leem en als die afbrandden lieten ze weinig resten meer na. De herbouw vond meestal plaats met mergel.

Het kenmerk van Zuid-Limburgse boerderijen is de carré-vorm die als L-vorm begonnen is en via de U-vorm uiteindelijk tot een vierkant bouwwerk resulteerde rond het binnenerf met mestvaalt. Deze mestvaalt was erg belangrijk omdat de mest weer voor vruchtbare akkergrond zorgde. De moestuin en hoeswei met fruitbomen ontbrak zelden.

Veel historische gegevens zijn terug te vinden in de boeken van Sjeng Philippens over Houthems verleden en in enkele artikelen van John Odekerken in diverse afleveringen van het Sjtiegelke. Deze historische wetenswaardigheden liepen als een rode draad door de wandeling heen en werden waar nodig door de genoemde eigenaren van commentaar voorzien.



Binnenplaats van
boerderij Moobers

Boerderij Moobers ligt momenteel enige meters onder het niveau van de Provinciale Weg. Deze weg lag vóór 1850 op gelijk niveau, maar is later vanaf Vroenhof opgehoogd, wat bij enige huizen in Vroenhof, bijvoorbeeld tegenover de vroegere lagere school en boerderij Broers in de bocht van deze weg nog goed te zien is.



klompenmakers-
gereedschap

De enige “klompenfabriek(!)” van Houthem bevond zich op hoeve de Bol. Na de Tweede Wereldoorlog werden daar de klompen voor vrijwel het hele dorp gemaakt van populierenhout.



presentatie door
Bert Cordewener

Liefst 5 generaties burgemeesters (Croon) bewoonden Hoeve Croon, ook wel Mariahoeve genaamd. Bert Cordewener vertelde iets over de restauratie van deze boerderij en de aanwezigen konden via een digitale fotopresentatie en gewone foto's de restauratiemijlpalen volgen.

Het raadsel van wie nou de smid was bij de fraai gerestaureerde smidse op het goed, werd later opgelost door de moeder van onze voorzitter: het bleek mijn opa te zijn, Pierre Sleijpen, die voordat hij met mijn oma een hotel stichtte in Houthem als siersmid werkzaam was in het buurtschap St. Gerlach waar hij toen ook woonde.

Tot grote verrassing van iedereen werden wij op vers gebakken appelgebak en koffie getrakteerd door Inge en Bert. Het heerlijke gebak was gemaakt door hun beide dochters en deze geste werd door iedereen enorm op prijs gesteld.

Een groot dankwoord voor Jef Moobers en zijn dochter Astrid, Guillemine en Pierre Jongen, Inge en Bert Cordewener en hun dochters is op zijn plaats. Iedereen heeft volop genoten van deze wandeling en bijbehorende uitleg, zo mocht ik na afloop ervaren.



Gèr Jongen, Tini van Laar Wondergem, Pierre en Guillemine Jongen, Inge Cordewener-Lemmens, Jef Moobers en Bert Cordewener.