

HEEMKUNDEVERENIGING 15 JAAR

Jos Lodewick

Het is alweer 15 jaar geleden dat een groepje mensen voorbereidingen trof voor het oprichten van de heemkundevereniging. In het kader van de viering van het 8^e eeuwfeest van St. Gerlach was een werkgroep 'Houthems verleden' in het leven geroepen met als doel wat meer licht te werpen op de lokale historie. Dit sloeg dermate goed aan dat besloten werd de activiteiten van de werkgroep een meer permanent karakter te geven en te proberen zoveel mogelijk belangstellenden hierbij te betrekken. Het resultaat is bekend. Er ontstond in Houthem een bloeiende heemkundevereniging met ongeveer 360 leden. Het zou te ver gaan alle activiteiten van de voorbije jaren hier op te sommen, maar enkele wil ik toch noemen.

Al vanaf de oprichting werd het uitgeven van een verenigingsblad een belangrijk doel voor de vereniging. Dat 't Sjtiegelke een groot succes geworden is blijkt wel uit het feit dat u inmiddels in nummer 29 aan het lezen bent. Een enthousiaste redactie onder de bezielande leiding van Fons Heijns slaagt er telkens weer in een door velen gewaardeerde periodiek te produceren. Ook de website van de vereniging is een veel geraadpleegd medium geworden. Mensen van over de hele wereld weten zo hun vragen over Houthemse historie en inwoners beantwoord te krijgen. Soms leidt dat ook tot een hernieuwde kennismaking en vaak wil men graag lid worden van onze vereniging.

Een ander middel om mensen kennis te laten nemen van Houthems verleden waren de diverse tentoonstellingen die werden gehouden. Oude foto's spreken velen aan en zijn vaak aanleiding tot nader onderzoek en het boven water halen van herinneringen en meer materiaal. De tentoonstelling van werk van Charles Eijck bracht duizenden mensen naar Houthem!

Ook de boeken die de vereniging inmiddels heeft uitgegeven mogen niet onvermeld blijven. De 'bibliografie van Houthem' is een ongeëvenaard succes in zijn soort. 'Houthem, Broekhem en Geulhem gezien door de ogen van Charles Eijck' was al snel uitverkocht en 'Houthem ten tijde van pastoor Ribbergh' riep bij menigeen herinneringen op aan gebeurtenissen in zijn of haar jeugdjaren. Daarnaast is gewerkt aan indexen op diverse registers en boeken. Voor onderzoekers een geweldig hulpmiddel. We willen het materiaal van de vereniging graag toegankelijk maken voor mensen die onderzoek willen doen. Hiervoor willen we binnenkort met ons archief naar de bovensaal van de Holle Eik verhuizen, zodat onderzoekers en andere belangstellenden er beter toegang toe krijgen.

Het vastleggen van de hedendaagse geschiedenis werd ook niet vergeten. Behalve het opnemen van voor Houthem belangrijke gebeurtenissen in 't Sjtiegelke, werd een videoband gemaakt van Houthem rond de eeuwwisseling die zijn weg vond naar honderden geïnteresseerden.

Het onderhoud van kruisen en kapellen is uiteraard ook steeds een aandachtspunt voor de vereniging. We prijzen ons gelukkig dat hiervoor enkele mensen de tijd nemen. We hopen in de komende tijd ook de Calvariekapel bij de Kluis een opknappbeurt te kunnen geven.

Tot slot wil ik nog de jaarlijkse zomerexcursies noemen. Een steeds groeiend aantal deelnemers, soms meer dan honderd, maakt van deze gelegenheid gebruik om in een gezellige sfeer historische plekken te bezoeken en onderlinge contacten te leggen of te intensiveren.

Uiteraard willen we het **derde lustrum** weer op gepaste wijze vieren. Dat zal plaatsvinden op **zondag 8 juni 2008**. We willen dat tot een groot feest maken, op de eerste plaats voor alle leden van de vereniging. Daarnaast organiseren we weer een **reünie** van oud-Houthemenaars zodat heel Houthem die dag elkaar kan ontmoeten. Hiervoor doe ik hierbij een beroep op u om ons namen en adressen van familie, vrienden en bekenden door te geven die niet meer in Houthem wonen, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen uitnodigen. Over het programma voor die dag wordt u nog nader geïnformeerd. Wel kan ik u al vertellen dat dan ook ons nieuwste **boek**, over het jeugdwerk in Houthem gepresenteerd zal worden. Momenteel wordt aan deze uitgave de laatste hand gelegd. Naast veel feiten over het jeugdwerk en persoonlijke herinneringen, zal het boek bijna 500 foto's bevatten van (jeugdige) personen uit een periode van bijna 100 jaar, zodat het een feest van herkenning wordt!

Bij deze gelegenheid wil ik ook een woord van erkentelijkheid richten tot de mensen die de vereniging gemaakt hebben tot wat zij nu is. De bestuursleden van het eerste uur, die met hun enthousiasme de oprichting mogelijk maakten. Gedurende de voorbije periode hebben we van enigen afscheid moeten nemen, enerzijds vanwege hun leeftijd, anderzijds omdat het door drukke werkzaamheden voor hen niet meer mogelijk was om voor de vereniging actief te blijven. Gelukkig konden steeds weer nieuwe mensen bereid gevonden worden om taken over te nemen. Het doet goed te constateren dat in deze tijd van individualisering er nog altijd vrijwilligers zijn, die een deel van hun vrije tijd voor een vereniging beschikbaar willen stellen. Wel kost het vaak moeite om mensen hiervoor te vinden. Ik nodig u dan ook graag uit om ons attent te maken op mensen die bij de activiteiten van de vereniging behulpzaam willen zijn. Hierdoor zullen we nog vele lustrumvieringen kunnen vieren!

Nog interesse in oudere afleveringen van 't Sjtiegelke?

Met uitzondering van de nummers 13, 17 en 18 zijn nog exemplaren in voorraad. De kosten bedragen slechts 3 euro per stuk.

Voor inhoudsopgaven: raadpleeg onze website www.houthem.info

Wilt u één of meer afleveringen bestellen, bel dan met onze secretaris Harry Becker (043-604 0394) of stuur een e-mailtje naar adm@houthem.info onder vermelding van het/de gewenste nummer(s) en uw naam en adres.

Buiten Houthem worden verzendkosten in rekening gebracht.