

SENSATIONELE VOETBALMATCH IN HOUTHEM

Ger Sleijpen

Katholiek Thuisfront

Toen een aantal dienstplichtigen rond ca. 1947 (ook uit Houthem) werden opgeroepen voor de oorlogsschermutselingen in Indonesië, werd in Houthem een Thuisfront opgericht dat "onze" jongens steun gaf.



Bij de archivaris van de VV IASON, dhr. Ch. Odekerken, werden nog briefwisselingen gevonden waarin verslag werd gedaan van voetbalwedstrijden van het eerste van de plaatselijke voetbalclub. Correspondent was o.a. Pierre Sleijpen (zie foto) die toen woonde in het Hotel Gez. Sleijpen. Hij was lid van het Thuisfront.

De twee keepers zijn onbekend, althans bij degenen die ik ondervraagd heb. Waarschijnlijk waren ze op bezoek in Houthem en zijn ze benaderd om mee te spelen. De wedstrijd, waarin zoveel doelpunten vielen dat niemand van de huidige overlevenden de eindstand nog weet, werd gespeeld op het voetbalveld van IASON dat toen tegenover de boerderij van Broers lag. Dhr. Odekerken gaf aan dat het niet om leden van IASON ging maar een opgetrommelde groep van (oud-) voetballers.



Staan van links naar rechts: Pie Sieben, Jef Ackermans, Léon Brands, Jef Snackers, NN, Bèr Wijnands.

Knielend: Math Janssen, Bèr Schoenmaekers, NN, Hub Brouns, Jack Thewissen



Staan van links naar rechts: Albert Curfs, Guus Sleijpen, van der Vloet, Lei Brouns, Henk Suijlen, Theo van der Smissen, Ton Walschot en Pieke Reintjes.

Knielend: Gerlach Curfs, NN, Pierre Sleijpen.

Spelers

Van der Vloet, waarvan niemand de voornaam weet, was de plaatselijke veldwachter en voorzitter van het Katholiek Thuisfront. Henk Suijlen was trainer van IASON en was zelfs trainer van de latere handbalclub. Theo van der Smissen was ook lid van het Thuisfront. Hij zou later (1953) dodelijk verongelukken op zijn motor. Math Janssen, de zuivelhandelaar, liet zich nog een keer verleiden om een wedstrijd te spelen. Math brak ooit een scheenbeen in Sibbe. Pie Sieben woonde aan de Beekstaat in Strabeek. Léon Brands woonde op de Ravensbos en was de latere voorzitter van de fanfare St. Gerlach. Jef Snackers was vooral in de schutterij bekend en berucht. Ton Walschot was de plaatselijke slager en Bèr Schoenmaekers was kolenhandelaar. Guus was de broer van Pierre en de vader van de auteur van deze "sensationele" voetbalmatch, zoals op de folder behorend bij de foto's vermeld staat en die op 11 september 1949 gespeeld werd.

